



εὖγε!

ΠΕΜΠΤΗ 25 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΜΑΪΟΥ 2017

Θεσσαλονίκη, Πέμπτη 25 Μαΐου 2017  
Θέατρο Αρσακείων Σχολείων Θεσσαλονίκης

Αγαπητοί γονείς, αξιότιμοι προσκεκλημένοι που μας τιμάτε με την παρουσία σας, αγαπητά μας παιδιά,

κλείνουμε τη φετινή σχολική χρονιά 2016-17 με το διήμερο αυτών των εκδηλώσεων με τον τίτλο «εὖγε», θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να σηματοδοτήσουμε κάποιες βασικές αρχές πάνω στις οποίες συν-εργαστήκαμε κατά τη διάρκειά της. Η λέξη «εὖγε» σχηματίζεται από δύο συνθετικά: το επίρρημα «εὖ», που σημαίνει ωραία, πολύ καλά, εξάίρετα, και το μόριο «γε», που σημαίνει βέβαια, πράγματι, στ' αλήθεια.

Θα ήθελα να πω δυο λόγια για το κάθε συνθετικό. «Εὖ» είπαμε ότι σημαίνει το ωραίο, το όμορφο, το καλό, το αξιέπαινο. Είστε ήδη αρκετά μεγάλα παιδιά, για να έχετε συνειδητοποιήσει ότι αυτό το μυστήριο που ονομάζεται «ανθρώπινη ζωή», στις πιο βασικές του συντεταγμένες, δεν εξαρτάται από μας. Πλήθος παραμέτρων που καθορίζουν αυτό το μυστήριο δεν αποτελούν προϊόντα της δικής μας επιλογής: ούτε η αρχή ούτε το τέλος της, ούτε η περιοχή ή η εποχή στην οποία θα γεννηθούμε και θα ζήσουμε, ούτε ακόμα -πολλές φορές- το τι θα συμβεί κατά τη διάρκειά της -αν θα ζήσουμε μέρες δύσκολες ή μέρες ανέμελες και ειρηνικές.

Την ίδια στιγμή, κι ενώ η ζωή δεν είναι στα χέρια μας, όλοι μας κάνουμε όνειρα πώς αυτή η ζωή θα γίνει ομορφότερη, καλύτερη και πιο ευτυχισμένη για μας τους ίδιους και τους αγαπημένους μας. Αυτή η μοναδική ιδιαιτερότητα του ανθρώπου, σε σχέση με όλα τα άλλα πλάσματα της γης, να ονειρεύεται ένα κόσμο πιο δικό του, πιο όμορφο, πιο καλό, είναι ίσως η λύση σε αυτό το μυστήριο της «ανθρώπινης ζωής». Ο άνθρωπος, αν και δεν μπορεί να ορίσει το γεγονός της ζωής, μπορεί όμως να την κάνει πιο όμορφη και πιο καλή. Αρκεί να μην καταβάλλεται από τις δυσκολίες της, να μην γκρινιάζει, να μην μεμψιμοιρεί με τις μικρές ή μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Με μια φράση, αρκεί να την αγαπήσει και να της δοθεί όπως κι αν είναι. Ένας μεγάλος ρώσος συγγραφέας, ο Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι, έβαλε στο στόμα ενός ήρωά του -που οι άλλοι αποκαλούσαν «ηλίθιο»- μια παράξενη φράση: «η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο!». Αν αντιστρέψουμε αυτή τη φράση, θα καταλάβουμε πως, αν από κάτι κινδυνεύει αυτός ο κόσμος, αυτό είναι η ασχήμια. Οι δύο πίνακες που ζωγράφισε και χάρισε στο Σχολείο μας ο μαθητής της γ' τάξης Βάσκο Σταμπολίεβ, είναι ένα αρκετά παραστατικό παράδειγμα αυτής της αλήθειας, και γι' αυτό σκεφτήκαμε να τους μεταφέρουμε στη σκηνή του θεάτρου αυτό το διήμερο: για να μας θυμίζουν ότι από εμάς εξαρτάται αν θα σώσουμε ή θα καταστρέψουμε τον κόσμο, αν θα τον μετατρέψουμε σε παράδεισο ή σε κόλαση.

Η φετινή χρονιά, με τις αλλαγές στο Γυμνάσιο, μας έδωσε πολλές ευκαιρίες για μια πολυεπίπεδη μαθητεία στην ομορφιά. Το Σχολείο μας αξιοποίησε αυτές τις αλλαγές, δίνοντας τη δυνατότητα να καλλιεργήσετε πτυχές της προσωπικότητάς σας που θα σας συνοδεύουν για την υπόλοιπη ζωή σας. Καρποί αυτής της πολύπτυχης μαθητείας και του αγώνα σας για ομορφιά θα παρουσιαστούν αυτό το διήμερο -είτε αφορούν τα μαθήματα της Ζώνης Πολιτισμού και Επιστημών, είτε τα διάφορα Εκπαιδευτικά Προγράμματα (περιβαλλοντικά, πολιτιστικά, αγωγής υγείας και άλλα), είτε τις αθλητικές δραστηριότητες.

Κάθε παρουσίαση ή δραστηριότητα που θα ακολουθήσει, θα εκτεθεί ή, ακόμα καλύτερα, θα κατατεθεί σε όλη τη σχολική μας κοινότητα (στους συμμαθητές, τους καθηγητές, τους γονείς σας και άλλους προσκεκλημένους που μας τιμούν με την παρουσία τους) με σκοπό να αποσπάσει το δεύτερο συνθετικό της λέξης «εὖγε», το «γε»: στ' αλήθεια, πράγματι είναι ωραίο! Με αυτόν τον τρόπο, ελπίζουμε πως θα αναδειχθεί και μια άλλη διάσταση του ωραίου και του αληθινού. Ωραίο, όμορφο ή αληθινό είναι αυτό που αναγνωρίζεται ως τέτοιο, όχι από έναν αλλά από τους πολλούς, την κοινότητα. Κι αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να το ξεχνούμε: κάθε μας χειρονομία, κάθε λόγος ή πράξη, κάθε μας κατόρθωμα, αναφέρεται σε μια κοινότητα, και από αυτήν αναγνωρίζεται και επιβραβεύεται με ένα «εὖγε!».

Κλείνοντας αυτόν τον χαιρετισμό, θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για την προσπάθεια που καταβάλατε τη φετινή χρονιά να είναι το Σχολείο μας ζωντανό και δημιουργικό, παραδειγματικός τόπος καλλιέργειας της γνώσης και της ανθρωπιάς. Ένα ειλικρινές και θερμό «εὖγε» αξίζει στους καθηγητές και στις καθηγήτριές σας, που στάθηκαν δίπλα σας κι έδωσαν καθημερινά τον αγώνα τους για να πραγματοποιήσουν το δικό τους όνειρο: που δεν είναι άλλο από το να σας βλέπουν να προοδεύετε, να ξεπερνάτε τις δυσκολίες και να χαίρεστε με τις επιτυχίες σας.

Ένα τελευταίο, αλλά όχι λιγότερο θερμό, «ευχαριστώ» σε δύο παλιούς μας μαθητές και τώρα υπεύθυνους των Ομίλων Απογευματινών Δραστηριοτήτων: τον κ. Αναστάση Ροϊλό (υπεύθυνο του Ομίλου Θεατρικής Παιδείας και ηθοποιό του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδας, ο οποίος θα μας διαβάσει αύριο αποσπάσματα από τα βραβευμένα έργα των συμμαθητών σας που συμμετείχαν στους Αγώνες Λόγου και Τέχνης, γνωστούς και ως Α.ΛΟ.ΤΕ.) και τον κ. Γιώργο Οικονόμου (υπεύθυνο του Ομίλου Φωτογραφίας, αρχιτέκτονα, μουσικό και φωτογράφο, ο οποίος προσφέρθηκε να καλύψει φωτογραφικά τη σημερινή εκδήλωση).

Το Αρσάκειο με κάθε ευκαιρία αποδεικνύει ότι είναι μια οικογένεια κι αυτό είναι μια κατάκτηση όλων μας.

Θανάσης Νευροκοπλής,  
διευθυντής